



Helens trädgård har gott om olika sittgrupper och naturligtvis finns det en på verandan. Överallt krukor och korgar för sommarblommor, många från den egna butiken.



Den vita
hängbegonian
i korgen får
påhälsning av
en murgröna.

LAGOM VILD...

...måttligt skött, mycket älskad

Innanför en törnrosahäck av vita och lila bondsyrener växer, klättrar och slingrar allt mellan ört och pion – och ännu mera syrener! Gissa om det doftar i konsthantverkaren Helen Franckes trädgård.

Av ANNCATRIN ROSENQVIST Foto: RAGNAR OMARSSON

HÄR I SOLHEM I UTKANTEN av västra Stockholm bor Helen Francke med sin man Per och hunden Molly.

Barnen är utflugna, men bor inte långt därifrån så de kommer ofta på besök. Då blir det grillmiddag i trädgården eller kaffekalas i syrenbersån. För syrener finns det gott om. Hela trädgården är omgärdad av syrener i form av höga häckar och stora träd. Där finns också flera bersåer som sprider ljuvliga dofter om våren.



I arbetshörnan bland syrenerna njuter Helen av både vila och arbete. Gräsmattan är full med blommor som väntar på att planteras i korgar och krukor.



Över grinden håller syrenerna på att bilda ett vackert valv.

Vanliga bondsyrener i lila och vitt. Men också andra blommande buskar. Helens morfar hade handelsträdgård och där fick hon och systrarna tidigt hjälpa till. Strax efter syrenerna blommar till exempel en jättestor paradibuske, helt översälad med rosa blommor. Dessutom jasmin och fjärilsbuske. Allt är medvetet valt för att trädgården ska vara lättsköt. Rosor finns förstås också och de får klättra fritt upp i träden. Plus favoriterna pioner och klematis.

Gräsmattorna slås först vid midsommar eftersom det är först då allt som växer där har blommat över: Blåsippor, vitsippor, scilla, blåklockor, bellis, akleja, förgätmigej, gullivor, prästkragar och krolliljor.

Trädgården var öppen för visning när Solhems villaägarförening hade sin Öppna trädgårdar-dag. Då beskrev Helen sin trädgård som "Lagom vild, måttligt skött men älskad". Lagom vild, därför att en del av trädgården har stora träd och skogsliknande mark med blåbär och gräs- och mossmatta som får sköta sig själv.

– Måttligt skött betyder att jag vattnar och plockar lite, men inte mycket mer. Jag älskar att bara sitta i trädgården och lyssna på fåglarna. Gå runt och plocka bär och äta direkt, eller sitta i växthuset och lyssna på vattnet som rinner och lukta på blommor och örter.

Det låter som på landet, ändå är det bara 12 minuter från Stockholms city med pendeltåget.

Det är uppenbart att denna trädgård tillhör en person med god smak och känsla för hantverk.

I det egna företaget Hantverkstan säljer Helen bland annat korgar, trädgårdsprylar och egendesignade trädgårdsförkläden. Hon ägnar sig åt konsthantverk i många former, till exempel halmslöjd, så även framöver lär det hända en del i den härliga syren-trädgården.



Här är det upp-
dukat med ärvd
kaffeservis på grov
linneduk, favorit-
materialet som
Helen använder till
sina trädgårds-
förkläden.

»Jag vattnar och plockar lite, inte
mycket mer. Jag älskar att bara
sitta och lyssna på fåglarna«